



# Hvide måge og de andre klassikere

Præsenteret af  
Gustav Winckler Logen



Lidt go' musik...og de andre klassikere

## Indhold

- \* Gem et lille smil til det bli'r gråvej
- \* Lidt go' musik...
- \* Kondisangen
- \* Salami
- \* Jeg vil vente ved telefonen

# Gem et lille smil til det bli'r gråvej

Gem et lille smil til det bli'r gråvej  
lige nu er himlen klar og blå,  
der kan hænde ting i morgen  
du ikke forudså.

Gem et lille smil til det bli'r gråvej  
sol og glæde varer sjældent ved,  
så'r det rart at kunne smile,  
mens regnen siler ned.

Tænk hvis jeg var verdens herte  
fik du bare sol og glæde på din vej,  
men jeg er kun mig og desværte  
det eneste jeg ka gi dig, det er mig.

Gem et lille smil til det bli'r gråvej,  
lige nu er himlen klar og blå,  
men hvis blot vi holder sammen  
vil altting sikkert gå.

# Kondisangen

Jeg har et kondital på 86 ½  
det fordi jeg mødte dig  
for når vi går til bal i vores fine hal  
vil jeg nødig dumme mig  
for du kan få en mand  
På knæ som et lyn ja, sikken et syn  
De falder for dig som fluer

Jeg har et kondital på 86 ½  
Du kan bare starte – jeg kan sagtens klare det  
for jeg spæner hver morgen når jeg træner  
for du fortjener en med lidt kondi

## ... fortsat

Jeg havde et kondital på  $-3\frac{1}{2}$   
Det var før jeg mødte dig  
Ja, jeg var godt i stand var ballets tykke mand  
Pigerne gik og lo ad mig  
Så en dag da du sagde  
Årh, tag og hold op du får dig en prop  
Hvis ikke du tager dig sammen

Så så jeg mig i et spejl  
Og fandt de mange fejl  
[at i tunge vægte, bort med al det stegte  
Og jeg spæner hver morgen når jeg træner  
For du fortjener en med lidt kondi

Solo  
Jeg har et kondital på  $86\frac{1}{2}$   
Du kan bare starte – jeg kan sagtens klare det  
For jeg spæner hver morgen når jeg træner  
For du fortjener en med lidt kondi

## Lidt go' musik . . .

Lidt go' musik gør alle mennesker glade  
Skubber på når alting går i stå

Lidt gammeldags og pop  
Det hele kvikker op  
Hvis dagen er for trist og grå

Når jeg er sur så spiller jeg en plade  
En gammel en jeg kender uden ad  
Når pladen så er tom så vender jeg den om  
Og når den er forbi så er jeg glad

Det er en god idé, det er den bedste kur  
Det er så sundt at le, hvis du er trist og sur

## ... fortsat

Lidt go' musik gør alle mennesker glade

Skubber på når alting går i stå

Lidt Mozart og lidt Grieg

Er også god musik

Så dem vil jeg da foreslå

Når jeg er sur så spiller jeg en plade

En gammel en så jeg synger med

Lidt gammeldags og pop

Det hele kvikker op

Og gør ikke en kat fortræd

La la laaa da da da la la laaa

Når pladen så er tom så vender jeg den om

Og når den er forbi så er jeg glad

Det er en god idé, det er den bedste kur

Det er så sundt at le, hvis du er trist og sur

## Lidt go' musik . . .

Jeg kender ingen der er, så smækker som du er  
Jeg kender ingen der er, der er så hvid og så rød  
Jeg kender ingen der er, så lækker som du er  
Det er storkornet peber, der gir dig din glød  
Salami, salami, salami, salami!  
Din ende er rund, og du er så sund,  
jeg stopper dig ind i min mund

Når det bli'r aften og nat og mørket sig sænker  
Så er det stensikkert at jeg længes mod dig  
Og når ved sekstiden jeg ved bordet mig bænker  
Ja, så vil gaven ha' andet end leverpostej  
Salami, salami, salami, salami!  
Din ende er rund, og du er så sund,  
jeg stopper dig ind i min mund



... fortsat

Når jeg er kommet i seng med dynen til næsen  
Så drømmer jeg om en eng med blomster og grønt  
Og der er dejlige piger, men jeg er lidt kræsen  
For jeg har det der er 100 gange så skønt  
Salami, salami, salami, salami!  
Din ende er rund, og du er så sund,  
jeg stopper dig ind i min mund

Salami, salami, salami, salami!  
Din ende er rund, og du er så sund,  
jeg stopper dig ind i min mund

# Jeg vil vente ved telefonen

Jeg vil vente ved telefonen på dit svar  
Og først nu kan jeg forstå hvor sød du var  
Måske der er et lille håb for mig endnu  
For det vi fandt er alt for smukt at slå itu

Hvis det stadig er mig du elsker og har kærlig  
Vil jeg be' dig mest af alt at være fair  
Det var forkert, jeg var jaloux, det ser jeg nu  
Det vi har fundet er alt for smukt at slå itu

Hvis du tro på mig  
som jeg ser på dig  
Vil jeg se dig und og glad  
Tog jeg fejl så vil jeg gå min vej  
uden bitterhed og had

Jeg vil vente ved telefonen på dit svar  
For først nu kan jeg forstå hvor sød du var  
Måske der er et lille håb for mig endnu  
For det vi fandt er alt for smukt at slå itu



Lidt go' musik... og de andre klassikere

Er en hyllest til vores alle sammens

Gustav Winckler

Are være hans minde

Kærligst

Gustav Winckler logen

GW Logen takker ALLE!

Copyright 2006 – nej vel!!!

Kilde: Vi ved det faktisk ikke